

# Η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΡΟΕΣΤΟΥ



«Εγώ ό,τι έκαμα, το έκαμα για να έχω ένα καλό απέναντι στον Θεό...»

Την είπαν: «η Κυρά της Λαπήθου». Όχι άδικα. Θα μπορούσε ακόμη να την πουν «η Κυρά της Κύπρου», «η μάνα των στρατιωτών» ή «η ηρωίδα μάνα». Και όλα θα της άρμοζαν. Τίποτε δεν θα ήταν υπερβολή. Καμιά αναφορά δεν θα ήταν παραπλησία. Αντίθετα, αυτοί που γνώρισαν την Ευφροσύνη Προεστού, λένε πως ήταν κάτι ακόμη...

Τον Αύγουστο του '74 έκρυψε για έναν ολόκληρο μήνα και προστάτευσε από τους Τούρκους, δώδεκα στρατιώτες, οι οποίοι μετά τη μεγάλη μάχη της Λαπήθου, είχαν αποκοπεί και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Τους φρόντισε με κίνδυνο της ζωής της. Πολύ περισσότερο, όταν η ίδια συνελήφθη και βασανίστηκε φριχτά από τους κατακτητές, αφήφισε τον πόνο και τον εξευτελισμό και κοίταξε τον θάνατο κατάματα. Με υπερηφάνια, αξιοπρέπεια και ηρωισμό. Κράτησε το στόμα της κλειστό, για να προστατεύσει τα δώδεκα παιδιά. Σαν μάνα. Σαν Παναγιά. Ως Ελληνίδα!

Η Ευροσύνη Προεστού, η Κυρά της Λαπήθου, δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τις ηρωίδες του 1821, τις αντάρτισσες του 1945, της αγωνίστριες του 1955...

Η Κυρά της Λαπήθου έχει καταγραφεί ως μια από τις πιο σημαντικές μορφές της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου και του Ελληνισμού.

Γεννημένη το 1903, η Ευφροσύνη Προεστού ήταν 71 ετών το 1974, όταν ο Αττίλας πάτησε τα άγια χώματα της Κύπρου και της αγαπημένης της Λαπήθου. Και στάθηκε απέναντι στον βάρβαρο εισβολέα με την ορημότητα των επτά δεκαετιών που κουβαλούσε στην πλάτη της, αλλά και την ανδρεία και τον ηρωισμό που κουβαλά ως ιστορία γραμμένη με χρυσά γράμματα ο Ελληνισμός. Έως τότε η κυρά Ευφροσύνη είχε με τον βίο, την προσφορά και την καλοσύνη της ψυχής της, εξασφαλίσει μια θέση στον Παράδεισο. Τον Αύγουστο του 1974 εξασφάλισε και μια θέση στο Πάνθεο των Ηρώων....

## ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΡΑΣ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ»



ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΥ «ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΕΣΤΟΥ»  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Προσέλευση Επισήμων
2. Τρισάγιο (επιμνημόσυνος δέηση)
3. Σύντομη αναφορά στην τιμώμενη ηρωίδα
4. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης κ. Νεόφυτο Φακοντή
5. Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου
6. Αποκαλυπτήρια της οδού «Ευφροσύνης Προεστού»
7. Κατάθεση στεφάνων
8. Εθνικός Ύμνος



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: «Η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ»  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00  
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Νεόφυτο Φακοντή
2. Εισαγωγή από τον Αντιπρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Κέντρου Μελετών κ. Ανδρέα Μορφίτη.
3. Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου
4. Χαιρετισμός από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο κ. Δημόκριτο Ζερβάκη
5. Παρουσίαση Βιβλίου από τον κ. Γιάννη Νικολάου, Δημοσιογράφο – Συγγραφέα.
6. Μικρή Δεξίωση